

Begyndelsen

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Sådan lyder den første sætning i Bibelen, – det første budskab fra Gud til mennesket. Derfor er budskabet sandt og værd at lægge mærke til.

Men hvad betyder det, at det skete i begyndelsen, og hvornår var begyndelsen?

Det sidste spørgsmål lader sig ikke besvare, for vor tidsregning var ikke indført fra begyndelsen. Dagens tal og dermed vor tidsregning begyndte, da Gud skabte lyset og satte skel mellem lyset og mørket. Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og skiftet mellem lys og mørke har lige siden været tælleren i vor tidsregning og vil være det, så længe Gud lader jorden bestå. Der er en anden verden, hvor tiden ikke findes. Det er i Himmelen, hvor Gud selv er lyset. ”Og byen (det ny Jerusalem) har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys.” Åb.21:23. I Himlen findes intet mørke og derfor heller ikke noget skift mellem dag eller nat, og følgelig heller ingen tidsregning. Og hvor der ingen tidsregning er, der er evigheden.

I 1.Mos.1:2 står der om jordens tilstand i begyndelsen: ”Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.”
Altså 3 konkrete forhold:

1. Jorden var øde og tom. Der var ikke noget liv på jorden – kun endeløs øde og tomhed. For alt det, som i dag gør vor jord til et utroligt rigt sted med en uendelig variation i liv og natur, stammer alt sammen fra den skabelse, der skete, da tiden begyndte. Indtil da var jorden øde og tom og kendetegnet ved ensomhed og ensformighed.
2. Der var mørke over urdybet. I hele Bibelen er mørke et udtryk for Satan, der er denne verdens fyrste, mens ”Gud er lys, og der intet mørke i ham.” 1.Joh.1:5. Satan var altså til stede som mørke over urdybet allerede før skabelsen,¹ for der står skrevet, at Satan syndede fra begyndelsen. 1.Joh.3:8 Om Satan siger Jesus: ”Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham.” Joh.8:44. Satan og hans ondskab er fra begyndelsen, idet det onde og den onde var i mørket over urdybet, før den skabelse fandt sted, som Gud har åbenbaret i 1. Mosebog.
3. Guds ånd svævede over vandene. Det leder tanken hen på 2.Pet.3:5, hvor der står: ”Fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand.” Det tyder på, at hele jordens overflade måske har været

¹ Da Jesus fristes i ørkenen, siger Satan, at al magt og herlighed på jorden er overgivet til ham, og at han giver den til hvem han vil, Luk.4:6. Og Jesus siger ham ikke imod. Jorden er tilsyneladende det område, som Gud i begyndelsen gav Satan som ansvarsområde, og fordi Gud ikke fortryder sit kald og magtbeføjelser, så trækker han det ikke tilbage, selv da Satan gjorde oprør mod Gud. Derfor mørket over urdybet, og derfor gælder det stadig, at denne verden ligger under for den Onde. 1.Joh.5:19.

dækket af vand inden skabelsen, og at den derfor var øde og tom. Det væsentlige i denne forbindelse er nu ikke vandet, men Guds ånd, der svævede over vandene. Guds ånd - Helligånden, er lysets ånd og sandhedens ånd, der er den diametrale modsætning til Satan, der er mørkets fyrste og løgnens fader.

Om begyndelsen skriver apostelen Johannes i kapitel 1 i sit evangelium vers 1-4, 8-10 og 14: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han (Jesus) var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys." Og "Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke," og videre i vers 14: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed." (Læs også Kol.1:15-17, der slutter med ordene: "Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.")

Uden at gå i detaljer kan vi fastslå:

Ordet er Gud, og Jesus er Ordet, der var hos Gud. Jesus og Gud er altså ét i Ordet, der var forud for alt og altså også forud for begyndelsen. Derfor har både Gud og Jesus ét fælles navn: "JEG ER".²

Jesus er lyset, det sande lys, der er kommet til verden, for at vi ikke længere skal vandre i mørke. Om det sande lys siger Jesus: "Jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Joh.8:12. Jesus sætter lighedstegn mellem det sande lys og livets lys, fordi livet er i Jesus, og det liv er menneskers lys til evigt liv. Men når Jesus nu er det sande lys, må der være et andet lys af en anden karakter. Det er det lys, som vi kender her i verden. Det minder om det sande, for også det jordiske lys er til liv for alt levende, men kun for en tid, da alt jordisk liv må dø og gå til grunde. Kun det liv, der bærer det sande lys i sig, skal bestå til evig tid.

-

Og nu til skabelsen, der fandt sted i 2 omgange:

Den første del af skabelsen, hvor Gud skabte himmel og jord, skete i evigheden før vor tidsregning. Og vi ved meget lidt om denne skabelse, - stort set ikke andet, end at himmel og jord er opstået af vand og gennem vand og i kraft af Guds ord - det ord, der er Jesus. 2.Pet.3:5.

Den anden del af jordens skabelse er beskrevet i 1. Mosebog kapitel 1 og 2, og den er kendetegnet ved, at Gud skabte i kraft af sit ord, idet Gud sagde: "Der skal være ---" Denne del af skabelsen skete på de første 6 dage af vor tidsregning. Og Gud så det, som han skabte, og han så, at det var godt.

² At Jesus er Ordet betyder, at man ikke med rette kan diskutere Jesu selvforståelse eller selvopfattelse. Selvforståelse forudsætter, at personen kan træde ud af sig selv for at betragte sig selv med det formål at korrigere sig selv for eventuelle fejl eller misforhold. I Jesu tilfælde lader det sig ikke gøre. Jesus kan ikke forholde sig til Ordet, for Jesus er Ordet - Jesus er den JEG ER. De, som mener at kunne drøfte Jesu selvforståelse, gør Jesus til et menneske med vore fejl og brist, og de gør sig til Jesu dommere, idet de lader deres bedømmelse være afgørende for, hvordan Jesus måtte forstå sig selv. De har glemt at tilbede ham, der er forud for alt, og ved hvem alt er skabt og består.

For sådan er alt Guds værk: Fuldkomment og herligt. Men syndefaldet medførte, at hele skaberværket fortsat sukker og er i veer. Det er tilstanden på jorden, sådan som vi alt for godt kender den, og den varer ved, indtil Gud synligt genopretter syndefaldet. Det skete da Jesus døde og opstod, men det fuldendes først, når Gud i Kristus skaber nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

-

Tilbage til 1.Mos.1:3, hvor der står: "Gud sagde: Der skal være lys!"

Her taler Gud for første gang og giver sin skabervilje til kende. Her begynder anden del af skabelsen. Gud taler Ord. Og det Ord er Jesus. Det betyder, at det første, der sker på skabelsens morgen, er, at Gud vidner om sin Søn Jesus. Allerede før begyndelsen var Jesus universets centrum³. Men det er kun en begyndelse, for alt, hvad Gud efterfølgende har sagt og åbenbaret gennem sine hellige profeter og tjenere i Bibelen, er Ordet, der i Jesu person blev kød og tog bolig iblandt os for at sone vore synder og genoprette syndefaldet. Ethvert ord, der udgår af Guds mund er Guds vidnesbyrd om hans enbårne søn, Jesus Kristus.

Det er værd at fastholde:

- at før skabelse overhovedet finder sted, vidner Gud om Jesus. Han er før alt og alt er skabt ved ham. Og han er vor Herre og Frelser, så mange som tror på ham.

- at den, der fornægter Guds Ord – det talte ord af Guds mund, fornægter også Jesus og gør Gud til en løgner.

Som det fremgår af ovenstående, er hele skabelsesberetningen et langt vidnesbyrd om Jesus, for "han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham." Kol.1:15-17. I forlængelse heraf står der i 1.Joh.5:9-11: "Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd dog større, for det er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin søn. Den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig, men den, der ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner ved ikke at tro det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn."

Hvordan forholder det sig nu med dem, der ikke vil tro på skabelsen? Eller dem, som vil fordreje skabelsesberetningen, så den bedre passer til deres egne tanker? Der er få steder i Ordet, hvor Guds vidnesbyrd om sønnen er stærkere end i skabelsesberetningen. Og det er dette vidnesbyrd, de ikke tror. Ved deres ulydighed - ikke at tro Guds vidnesbyrd om sin Søn, har de gjort Gud til en løgner.

Det første i skabelsen er: "Gud sagde: "Der skal være lys!" Og der blev lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket."

Hvilket lys er der tale om? Det kan ikke være lyset fra solen, der er grundlag for alt fysisk lys i verden, sådan som vi kender det, for solen blev først skabt på den fjerde dag i skabelsen. Lyset, som Gud skaber som det første, må altså være det san-

³ Ordet siger, at før verdens grundvold blev lagt, har Gud udvalgt os i Jesus til at stå hellige og uden dadel for hans åsyn. Ef.1:4.

de lys, det, hvorom Jesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men -----have livets lys." Joh.8:12. Og Jesus fortsætter: "Som lys er jeg kommet til denne verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket." Joh.12:46 Og videre i 1.Joh.1:7: "Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renses os fra al synd."

Kan nogen være i tvivl om, hvad Gud gør og forkynder som det første i skabelsen? Gud forkynder frelse ved det lys, som han skaber på skabelsens første dag, - det sande lys, som kom til verden i Jesus. Selve Guds ordvalg: "der skal være", eller "der blive"(gl.overs.) indikerer noget profetisk. Når noget skal være eller blive, er det udtryk for, at det endnu ikke fuldt ud er, som det skal blive. Derfor læser vi også, at Gud sætter skel mellem lys og mørke; og dette skel er absolut og vil bestå i alle evigheder. Bemærk følgende udtryk af Jesus: "Ingen kan tjene to herrer; I kan ikke tjene både Gud og mammon" Mat.6:24. Paulus udtrykker det sådan: "Hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?" 2.Kor.6:14. Og Johannes siger meget klart: "Den, der tror på Sønnen (lyset), har evigt liv; den der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham." Joh.3:36

Skellet mellem det sande lys og ondskabens mørke går i dag gennem verden og gennem menigheden. Men hver gang et menneske omvender sig og tror på Jesus, går det fra Satans mørke ind i Guds riges herligheds lys. Sådan blev det profeteret som det første på den første dag i skabelsen med ordene: "Der skal være lys!"

Og nu venter vi på og ser frem til, at Guds profeti skal gå endelig i opfyldelse, at der skal blive en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke længere skal være noget mørke, sådan som der var over urdybet i begyndelsen. For til sin tid er døden og dødsriget opslugt, og djævelen er sammen med sine engle styrtet i ildsøen, mens Guds bolig er hos dem, hvis navne er skrevet i livets bog. "Og byen – det ny Jerusalem – har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er der aldrig dér." Åb.21:23-25.

På skabelsens første dag, og som det allerførste, vidner Gud ved sit ord om Jesus, der er Ordet, og Gud skaber det sande lys, som kom til jord med Jesus, der ved sin død og opstandelse vandt over det mørke, der var over urdybet fra begyndelsen. Og så overvældende er Jesu frelse, at han genoprettede hele skabningen fra dets slaveri i mørke og undergivet Satans vilje, så enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men dele det evige liv sammen med Jesus i det sande lys, som Gud lovede ved vor tidsregnings begyndelse.