

Gudsfrygtens hemmelighed.

I nummer 12 af bladet "tro & mission", der udgives af Luthersk Mission, står der på bagsiden: "engang skal vi skråle i Himmelenes kor."

Er det rigtigt?

Nej, for skråle er kødets udtryksmåde, også når der skrålles i begejstring for "ham".

Sand tilbedelse af Jesus vil altid være kendetegnet ved ydmyghed overfor den evige, almægtige Gud, der gav sin søn i døden for synderes frelse. Sådant er lovsangen beskrevet i Guds ord, hvor det berettes, at de fireogtyve ældste omkring Guds trone falder ned for ham, som sidder på tronen, og tilbeder ham, når de fire væsener lovpriser, takker og ærer ham, som lever i evighedernes evigheder.

Åb.4:0-10.

I samme nummer af bladet står der på side 7: "Det er lige før, jeg vil påstå, at man ikke kan være sammen med Jesus uden at have det sjovt. For han var en festlig fyr."

Var det sådan Jesus var – en festlig fyr?

I Guds ord er han beskrevet som den, der gav afkald på sin himmelske herlighed for i menneskelig skikkelse at blive lydige til døden på et kors. Der synes ikke at være meget festligt over det. Til gengæld forkynder Guds ord, at den sande glæde er i Jesus, og Paulus formaner os til altid at glæde os i ham. Men den glæde har ikke noget med underholdning eller sjov at gøre. Jesus kom ikke for at underholde men for at frelse syndere og skænke dem den fuldkomne glæde. Hvem er værdig til at vurdere og bedømme Jesus, der er verdens frelser og er det Guds ord, der blev kød og tog bolig blandt os? Vi hverken kan eller skal bedømme Jesus, for han er over alt og alle. Han er hellig.

At skråle og at mene, at Jesus er en festlig fyr, er måske smart i tidens sprogbrug. Men i Guds rige gælder det modsatte af at være smart, fordi det smarte har som mål at opnå fordele på andres bekostning. Jesus gav afkald på alle sine fordele, for at det kunne komme alle syndere til gode, da han døde i deres sted og derved sonede deres synd. Det har aldrig været og bliver aldrig smart at følge Jesus, for det indebærer at give afkald på alle ens egne fordele, for at det kan komme andre til gode, ganske som Jesus gjorde det.