

Mange eller få

Da Jesus en dag bliver spurgt, om det kun er nogle få, der bliver frelst, svarer han: "Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for **mange** skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! - så vil han svare: Jeg ved ikke hvor I er fra. Når I så siger: Vi har spist og drukket sammen med dig og du har undervist i vore gader, vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, der øver uret!" Luk.13:24-27.

Hvem er det Jesus taler om her? Det er dem, der kalder sig kristne, og som lytter til forkyndelsen uden at ville lære, og som spiser og drikker ved nadverbordet uden at være kendte af Jesus. De er mange, og de betegnes af Jesus som dem, der ikke har del i frelsen. Til dem skal det lyde: Bort fra mig, alle I, der øver uret!"

Det gælder også menigheden i dag. Flertallet af dem, der kommer i kirke og i missionshuse, er de mange, der kun er kristne af navn uden at være genfødte. De ejer ikke Helligånden og er uden Gud og uden håb for evigheden.

Nu kan man indvende, at de fleste i menigheden er almindelige mennesker uden den store åndelige indsigt. Hvis vi nu ser bort fra dem, hvordan forholder det sig så menighedens ledere og præster, de skriftlærde og teologerne?

Jesus giver selv svaret: "Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske faders vilje. **Mange** vil på hin dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i det navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i det navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige det til dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud." Mat.7:21-23.

Når det forholder sig, som Jesus siger, er det ikke underligt, at det kun er få af menighedens medlemmer eller af dets ledere, der er bekymrede over tilstanden i menigheden. De tror selv på, at de er sande kristne og kalder Jesus for Herre, Herre, skønt han hverken kender dem eller ved, hvorfra de er.

Jesu befaling lyder: "Gå ind af den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er **mange**, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er **få**, som finder den." Mat.7:13:14.

Befalingen er rettet til hver enkelt. Gå ind for Guds ansigt og få fuldkommen klarhed over, om du hører til blandt de få, der ejer det evige liv ved tro på Jesus eller, om du er en af dem, som Jesus ikke kender. For det drejer sig i første omgang ikke om de mange eller de få i menigheden. Det drejer sig om din sjæls frelse.

Af Guds nåde og for Jesus skyld får du lov at modtage Guds frelse ved tro på Jesus. Han kendte ikke til synd, men blev af Gud blev gjort til synd, og som sådan døde han for verdens synd, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv.