

Satans bedrag

Bibelen åbenbarer, at Satan er en løgner, både da han fristede Eva og lovede, at hun skulle blive som Gud, og da han senere fristede Jesus og lovede ham alle verdens riger og herligheder. Derfor siger Jesus om ham: "Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud af sig selv; for løgner er han og fader til løgneren." Joh.8:44.

Derfor er det at vente, at han også i det mest hadefulde skrift vent mod jøderne - "Zions vises protokoller" - taler løgn, og desværre sådan, at mange tror det.

Den overtagelse af verdensherredømmet, som jøderne beskyldes for at ville opnå, er i stedet Satans ultimative mål. Han nåede sit første mål i Edens have med syndefaldet, der trængte igennem til alle mennesker, så alle blev Satans børn - villige til at gøre, hvad han lyster.

Satans næste mål var at friste Jesus til at tilbede sig, for da havde han vundet den endelige magt. Men i stedet vandt Jesus en evig sejr over Satan, død og dødsrige, da han på korset sonede synden i verden og forløste skabningen ved sin opstandelse fra de døde. Resultatet er, at Jesus med sit blod har købt mennesker fri fra Satans tyranni ved tro på hans navn, hvorved de er genfødte af Gud til at være hans børn.

Satan ved at hans magt er stækket, derfor må han ændre sin taktik. Han kender Guds ord, og ved at frelsen udgår fra jøderne. Derfor angriber han jøderne på alle måder, bl.a. gennem holocaust, gennem krigene mod staten Israel, og nationernes fortsatte fordømmelse af Israel, fordi Gud har ført jøderne tilbage til det sted, som han med løftet hånd har svoret at give sit udvalgte folk Israel.

Men samtidig har Satan åbnet en krig mod alle de hellige, som holder fast ved Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd. Og de midler, han bruger i kampen mod de kristne, er typisk pengemagt, pressemagt og pornografi. Og det er netop, hvad Guds børn oplever:

- Pengene er blevet det afgørende. Selv i menigheden er penge blevet en voldsom stor bekymring på trods af, at Jesus netop advarer mod netop den bekymring.
- Pressen og ikke mindst i form af TV, er blevet redskaber for alt, hvad der er lavt og plat, ligesom sandheden om Israel og forfølgelsen af de kristne synes uinteressant. Alle, der vænner sig til at lytte til røsten fra denne falske hyrde, står i fare for at gå fortabt. Han kan i længden ikke skelne den sande og den falske hyrdes stemme fra hinanden.
- Pornografien har altid eksisteret, men aldrig i det offentlige rum, som vi oplever det i dag og ikke mindst i fjernsynet. Det er ødelæggende, ikke blot for de kristne, men for alle familier, fordi det sætter fokus på kødet og dets lyster, hvorved mennesket bliver sin egen gud og dermed genstand for Guds hellige vrede.

Løgneren er altså, at al denne ondskab er sat i verden af Satan – og ikke af jøderne – for at opnå verdensherredømmet. Det er Satans kamp for at ødelægge Guds rige ved at forføre Guds børn gennem pengenes magt, og ved en presse, der tjener løgneren, og ved pornografi, der besmitter sjæl og legeme. I hvor høj grad, det vil ske, er beskrevet i Åb.13: 7, hvor der står om dyret, der er Satans verdenskonige: "Det fik magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag."

Løgneren er også, at det rædselsherredømme, som Satan påstår, er jødernes mål, at det kommer fra ham selv. Det er Satan, der higer efter verdensherredømmet ved indsættelse af dyret til at herske over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Hvorfor så disse løgne?

For at forføre alle, der bor på jorden, så menneskene forfølger alt, hvad der hører Gud til – det jødiske folk og de Kristus troende blandt hedningerne. De som er tjenere for disse løgne og for forfølgelserne ser ikke det endelige mål, men som blinde vejledere for blinde tjener de Satans ultimative kamp for verdensherredømmet.

Og kampen bliver (er) hård, og den vil tage til med al løgnens magt og væld, for Satan raser og ved, at hans tid er kort. Men Jesus har vundet kampen, og fordi Jesus har vundet, vil han bevare alle dem, hvis navne er skrevet i livets bog, det slagtede lamms bog. På trods af al ondskab, har Jesus sagt, at han ikke vil svigte eller forlade dem, for han siger: "mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd." Joh.10: 27-28

Allerede her i verden kender vi den sande og eneste hersker i alle evigheder: Jesus Kristus, Guds Søn. Han er ikke indsat af jøderne, som Satan løgnagtigt påstår, men han blev af Gud født som jøde for at opsøge og frelse det fortabte. På den dag, Gud har forudbestemt, skal det lyde: "Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten, lad os glæde os og juble og lovprise ham." for på den dag, "se, da er der en hvid hest, og han som rider på den, hedder Tro og Sandhed, og han dømmes og strider med retfærdighed". "Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord." "På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrens Herre." Åb.19:6b-7a,11,13 og 16.